

## ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΟΥ 1925

Ἐχουν περάσει μόνο λίγοι μῆνες ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1924, πού τὸ νέο ἡμερολόγιο ἐφαρμόσθηκε ἐπίσημα στὴν Ἑλλάδα, πλουτίζοντάς τὴν μὲ καινούργια προβλήματα. Οἱ παραμένοντες μὲ ἅγιο πείσμα στὶς πάτριες Παραδόσεις πιστοί, ἀφοῦ κατῶρθωσαν νὰ ἐορτάσουν, ἔστω καὶ ἐπεισοδιακά, ὑπὸ τὴν παρηκολούθησιν στρατιωτῶν τὰ πρῶτα Χριστούγεννά τους\*, ἐτοιμάζονται τῶρα νὰ ἐορτάσουν καὶ τὰ Ἅγια Θεοφάνεια.

Ἐχοντας πικρὴ πείρα ἀπὸ τὴν ὀλονυκτία τῶν Χριστουγέννων, πού λίγο ἔλειψε νὰ τὴν ματαιώσουν οἱ δυνάμεις τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Χωροφυλακῆς, σκέφτονται νὰ καταστρώσουν ἓνα παραπλανητικὸ αὐτῇ τῇ φορᾷ σχέδιο, ὥστε οἱ ἀρχῆς πού συστηματικὰ παρακολουθοῦν κάθε βῆμα τους νὰ μὴ μπορέσουν νὰ τοὺς φέρουν ἐμπόδια. Συγκεντρώνεται, γι' αὐτὸ τὸ λόγο, τὸ Συμβούλιον τοῦ «Συλλόγου τῶν Ὁρθοδόξων» στὸ σπίτι ἑνὸς πιστοῦ, τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Σιδέρη, καὶ ἀποφασίζει τὸ ἑξῆς: Ἡ μὲν Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμός νὰ γίνῃ τὴν νύκτα στὸν ἰδιωτικὸ Ναὸ ἁγίων Θεοδώρων στὴ Νέα Σμύρνη μὲ Λειτουργὸ τὸν ἄξιο ἀγωνιστὴ παπαῖ-Γιάννη Φλώρον, ἡ δὲ κατάδυσις τὸ πρῶτ' στὸν Ἅγιο Γεώργιο Ζηροτάγαρου, στὸ Παλαιὸ Φάληρο, ὥστε νὰ παραπλανηθοῦν οἱ ἀρχῆς καὶ νὰ προλάβουν ἔτσι νὰ κάνουν τὴν κατάδυσι ἀνενόχλητοι.

Τὰ πράγματα ὅμως δὲν ἔγιναν ὅπως τὰ ὑπολόγιζαν. Κι' αὐτὸ, γιὰτὶ ὁ πολυμήχανος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος κάτι τὸ πονηρὸ σκαρφίστηκε καὶ πάλι. Βλέποντας πάντα μὲ κακὸ μάτι τὶς συγκεντρώσεις τῶν Γ.Ο.Χ., μὲ τὰ μέσα ποῦ ἐκεῖνος διαθέτει, πείθει τὴν τότε ἐπαναστατικὴ κυβέρνησι Γονατᾶ, ὅτι ἡ συγκέντρωσις αὐτῇ τῶν Γ.Ο.Χ. στὸν Ἅγιο Γεώργιο Ζηροτάγαρου

\* Βλέπε σχετικὸ δημοσίευμα εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 1)1976 τεῦχος τῶν «Πατρῶν».

πρὸς ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων καλύπτει κάποια ραδιοὔργο συνωμοσία ἐναντίον τῆς . . . Δημοκρατίας\*. Γελοῖο στὴν οὐσία του τὸ τέχνασμα τοῦ Παπαδόπουλου καὶ εἶναι ὀλοφάνερο ὅτι στὸ τέλος θὰ γελοιοπήσῃ καὶ αὐτὸν τὸν ἴδιον. Ἡ ἐπαναστατικὴ κυβέρνησι Γονατᾶ, ἦτο φυσικὸ τότε νὰ λάβῃ κατάλληλα μέτρα γιὰ νὰ μὴ τεθῆ σὲ κίνδυνο ἢ . . . Δημοκρατία!

Ζημερώνει ἡ ἡμέρα τῶν Θεοφανείων. Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ζηροτάγαρου, πού θὰ ἀποτελοῦσε καὶ τὸ σημεῖον συγκεντρώσεως, εἶναι στολισμένος καὶ πανέτοιμος νὰ δεχθῆ τοὺς πιστοὺς. Τὸν Μεγάλον ἁγιασμὸ καὶ στὴ συνέχεια τὴν κατάδυσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ θάλασσα θὰ ἔκανε ὁ Παπᾶ - Γιάννης Φλώρος, πού θὰ κατέφθανε μὲ πιστοὺς ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Θεοδώρους Νέας Σμύρνης.

Στὸν Ἅγιο Γεώργιο οἱ ψάλτες εἶχαν ἀρχίσει κανονικὰ τὴν ἀκολουθία τῶν Θεοφανείων, ὅταν ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ 40 χωροφύλακες καὶ ἕνας λόχος πεζικοῦ φθάνουν μὲ αὐστηρότατες διαταγὰς νὰ διασώσουν τὴν ὑπὸ τῶν ΓΟΧ «κινδυνεύουσα» δημοκρατία. Χωρὶς κανένα σεβασμὸ μπαίνουν στὸ ναὸ καὶ κατευθύνονται πρὸς τὰ ἀναλόγια. Θεωροῦν, βλέπετε, τοὺς ψάλτες, ἕνα γεροντάκι δεξιὰ τὸν Τσαντίλη καὶ τὸν Νικολακόπουλο ἀριστερά, σὰν τοὺς πιὸ ἐπικίνδυνους ἀπὸ τὸ ἐκκλησίασμα! Ἄν τὰ καταφέρουν μ' αὐτοὺς σίγουρα θὰ ἔχουν τελειώσει κατὰ τὸ «ἡμισυ» τὴν ἀποστολή τους!!! Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς ὑπομοίραρχος τοὺς καλεῖ νὰ ἀδειάσουν ἀμέσως τὰ ἀναλόγια. Ὁ Νικολακόπουλος, ἀριστερὸς ψάλτης, ἀντιδρᾶ καὶ φωνάζει μὲ χριστιανικὸ θάρρος:

— Κύριε ὑπομοίραρχε ἐδῶ μέσα διατάζει ὁ Ἐσταυρωμένος. Μόνο ἔξω ἀπὸ τὸ χῶρο αὐτὸ μπορεῖς νὰ διατάξῃς ἐσύ.

Οὔτε κἄν ἄγγιξαν τὰ λόγια αὐτὰ τὸν ὑπομοίραρχο πού τραβᾶ μὲ βία ἀπὸ τὸ ἀναλόγιο τὸν ψάλτη ὁπότε δύο ἄλλοι ψάλτες οἱ Δ. Τζέντζος\*\* καὶ Π. Γκέτουρας ἀναλαμβάνουν νὰ συνεχίσουν.

Ἐνῶ ἡ μετ' ἐμποδίων ἀκολουθία συνεχίζεται, κάποια γυναῖκα, ἡ Μαρία Φωσκόλου, πού βρίσκεται κοντὰ στὸ ἀναλόγιο,

\* Τοῦτο ἀπεκάλυψε στὸ Ἀστυνομικὸ τμήμα ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἀποσπάσματος κατὰ τὴν ἀνάκρισιν.

\*\* Ὁ κ. Δ. Τζέντζος κάτοικος Σαλαμίνος, εἶναι ὁ μόνος ἐπιζῶν, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς διηγῆθη τὰ ἀνωτέρω.



Τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ζηροτάγαρου εἰς τὸ Π. Φάληρον.

ἀγανακτισμένη ἀπὸ τὴν ἀσεβέστατη συμπεριφορὰ τοῦ ὑπομοίραρχου, πού βηματίζει φέροντας στὸ κεφάλι του τὸ πιλήκιο, χωρὶς νὰ ἀναλογίζεται τὴν ἱερότητα τοῦ χώρου, σηκώνει τὸ χέρι τῆς αὐθόρμητα καὶ μὲ ὄση δύναμη τῆς ἐπιτρέπει ἡ ἡλικία τῆς, τὸ κατεβάζει στοῦ ὑπομοίραρχου τὸ κεφάλι ρίχνοντας τὸ πιλήκιο του στὸ πάτωμα καὶ φωνάζοντάς του.

— Ἀσεβέστατε, ἀκόμη δὲν κατάλαβες ὅτι ἐδῶ εἶναι ἐκκλησία;

Ἡ ὀργὴ τῶν ὀργάνων ξεσπᾷ τελικὰ στοὺς ἀδελφοὺς Ρουσοπούλου καὶ Μελανίτου. Τοὺς κτυποῦν ἀνελέητα μέχρι αἰμοπτυσίας. Γίνεται θόρυβος στὸ ἐκκλησίασμα καὶ οἱ ἀρχὲς συλλαμβάνουν 29 ἄτομα μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ Κ. Νικολακόπουλος, Α. Βαποριδῆς, Δ. Τζέντζος, Κ. Καραγιαννίδης, Δ. Δεληβοριάς, Ι. Σιδέρης, Γ. Μικρούλης, Π. Τσέτουρας, Κ. Ρουσσόπουλος, Σ. Ἀλλοίμονος, Χ. Μαστρογιάννης, Κ. Γκικάκης, Δ. Παπαδόπουλος, Σ. Χαρατσῆς, Ν. Μελανίτης.

Τοὺς ὀδηγοῦν ἀμέσως στὸ πλησιέστερο ἀστυνομικὸ τμήμα γιὰ σωματικὴ ἔρευνα, μὲ τὴν ὑπόνοια ὅτι ὀπλοφοροῦν καὶ ὅτι πιθανὸν νὰ κρύβουν ἐνοχοποιητικὰ ἔγγραφα.

Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἔρευνας εἶναι τόσο ἀστεῖο πού κάνει τὸν Διοικητὴ νὰ θυμώσει καὶ κτυπῶντας τὸ χέρι του στὸ γραφεῖο νὰ πῆ:

— Βρέ, δὲν πέφτει ἡ Δημοκρατία μὲ Εὐαγγέλια, Σταυροὺς καὶ κομποσχοίνια!

Ἡ ἔρευνα εἶχε ἀποδείξει πόσο γελοῖες καὶ ψεύτικες ἦταν οἱ



# ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ Γ.Ο.Χ.

## ΥΠΟ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ

«... και πάντες οί θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ  
Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β'. Τιμόθ. γ' 12).

Εἶναι ἀρκετές οἱ περιοχές τῆς Ἑλλάδος πού ἔχουν νά παρουσιάσουν γεγονότα σχετικά μέ τήν θέλησι καί ἐπιμονή τῶν πρώτων Παλαιοημερολογιτῶν νά ἀκολουθοῦν τὸ ἑορτολόγιο πού οἱ Ἅγιοι Πατέρες παρέδωσαν. Ἰδίως ὅταν ἀπειλεῖτο ἡ ἀκρίβεια τῆς Πίστεως καί ἡ ἐλευθερία τῶν ἀγωνιστῶν Ἱερέων ἦσαν ἱκανοί νά διακινδυνεύσουν καί τήν ζωή τῶν ἀκόμη.

Τέτοια ἥρωικά ἐπεισόδια θά ἔχουν τήν εὐκαιρία μὲν οἱ ἐπιζῶντες μάρτυρες νά διηγοῦνται, τήν χαράν δέ οἱ ἀναγνώστες νά πληροφοροῦνται ἀπό τήν παρούσα σελίδα.

\* \* \*

Ἡ Κεραττέα εἶναι ἓνας ἀπό τοὺς τόπους πού ἔχει νά ἐπιδείξη ἀρκετές θαρραλέες ἀντιδράσεις Παλαιοημερολογιτῶν. Στὴ συνέχεια ἀναγράφεται ἓνα περιστατικό ἐπίμονης ἀναζητήσεως

---

«ὑποψίες» τοῦ Παπαδόπουλου. Τά μόνα ὄπλα πού βρῆκαν ἐπάνω στοὺς εὐλογημένους ἐκείνους Χριστιανοὺς ἦταν τά ὄπλα τοῦ γεμάτου γαλήνη Χριστοῦ, Εὐαγγέλια καί κομποσχοίνια.

Μετά τήν διαπίστωση ὅτι ἡ Δημοκρατία κάθε ἄλλο παρά κίνδυνο διέτρεχε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς πιστοὺς τῶν Πατρίων Παραδόσεων, μὲ ἐντολή τοῦ πρώτου σώματος στρατοῦ ἀφήνονται ἐλεύθεροι. Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν τῷ μεταξύ μετά τις συλλήψεις τῶν δυναμικωτέρων σφραγίσθηκε χωρὶς τελικά νά προλάβουν οἱ πιστοὶ νά τελέσουν τήν κατάδυσι. Ἁγιασμό ὅμως πῆραν ἀπὸ τά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου.

Ἔτσι τελείωσε ἡ γεμάτη ἀγωνία γιὰ τοὺς ΓΟΧ ἡμέρα τῶν πρώτων Ἁγίων Θεοφανείων.